



**SMULTRONSTÄLLE**

# VACKER NATUR LOCKAR TILL ÄNGSÖ

Ängsö, strax innanför Furusund söder om Norrtälje, är Stockholms skärgårds enda nationalpark. Här finns ett rikt djurliv, men också fina möjligheter för den som kommer med egen båt. Text & foto: Anders Sellin



”Det var mycket bättre än vad vi hade räknat med.”



**NORR OM STOCKHOLM** ligger kustområdet Roslagen, ett namn som härstammar från den tid då kustfolket indelades i skeppslag som skulle utrusta roddlag i krigstid. I hjärtat av Roslagen ligger Ängsö, som vi besöker en vacker sensomarmardag. Snart får den sällskap av Bullerö skärgården tillsammans med Långviksskäer och Söderö utanför Nämndö som efter många års planerande håller på att ombildas till Stockholms skärgårds andra nationalpark.

För den som kommer med egen båt till Ängsö finns flera olika fina platser att lägga till vid, både vid bryggor och vid klippor. På norra och nordvästra sidan finns tre vikar som alla är bra att lägga sig vid för natten vid

lämpliga vindar. På den sydvästra sidan ligger gästbryggan med plats för ett femtontal båtar.

Hit kommer också dagsbesökarna som kommer ut med turbåt från Furusund eller Strömkajen i centrala Stockholm. Här finns också raststuga, grillplats ute på nocken av bryggan, utställning om Ängsö och information samt toaletter. Större delen av den östra sidan och 100 m ut från stranden är dock fågelskyddsområde fram till 15 augusti och därför inte något alternativ att lägga till vid.

**NATIONALPARKEN BILDADES REDAN** 1909 och bjuder på en fin natur att promenera i med en rik växtlighet och spännande flora och ett

omfattande fågelliv. Vid månadsskiftet maj/juni blommar Adam och Eva rikligt i norra änden av Långängen, vid Norrudden och är kanske Ängsös allra mest välbesökta plats. I övrigt finns slätterängar som en rest från 1800-talets jordbruk härute.

Vi tar en promenad för att utforska ön som är cirka 1,5 kilometer lång och hälften så bred.

**VID DEN FINA** gästbryggan på södra sidan av Ängsö träffar vi Maria Cederberg och Jesper Carles med sina barn Kim och Tessa.

– Vi var egentligen på väg mot Arholma, men vi kände att vi ville lägga till nånstans på grund av den hårda vinden, berättar Jesper.

– Vi hade hört talas om Ängsö men





Maria Cederberg och Jesper Carles ligger väl förtöjda vid gästbryggan på Ängsö i Stockholms skärgård med sin Bayliner 2855.

aldrig varit här. Vi såg på sjökortet att vi skulle ligga skyddade här och vi visste att det fanns en gästbrygga. Vi har gått en promenad och kollat på kossorna för de flesta blom-morna är ju utblommade så här års. Men vi har tittat på träd med barnen och hittat lönn, hassel, oxel, ek och tall. Sist men inte minst blev vi väldigt positivt överraskade över den fina bryggan, jättetrevliga toaletter och fast grillplats alldeles i anslutning till bryggan. Det var mycket bättre än vad vi hade räknat med, konstaterar Jesper Carles.

**FÖRUTOM SIN BLOMPRAKT** på framför allt våren är Ängsö även känt för sitt rika fågelliv. I Hemviken finns gott om Skäggdopping och såväl Fiskgjuse som Ormvråk häckar här. Den natur- och fågelintresserade rekommenderas alltså varmt ett besök till Ängsö och nationalparken. ☺

Besöker man Ängsö nationalpark i månadsskiftet maj/juni så står orkidéerna i full blom. På den norra sidan ligger detta fält alldeles fullt av Adam och Eva vid den norra delen av Långängen.



# SYDMARIN

## Nya flaggskeppet Nimbus 495 Flybridge, "An island of its own"

Kontakta oss för mer information

AXOPAR

AQUADOR

NIMBUS

FAIRLINE