



SMULTRONSTÄLLE

# TRE SMÅ FINA OASER I BOHUSLÄN

Bohusläns skärgård är något alldeles extra. Här kan du köpa skaldjur över relingen från en trålare och vila ut på solvarma klippor. Vi tipsar om tre små oaser i norra Bohuslän – lika men ändå så olika. Text & foto: Jerker Norlander



**RESÖ ÄR FORTFARANDE** ett av Bohusläns levande fiskelägen med verksamhet året runt. Affären lever på öbornas köptrohet och här finns både bensin och diesel. Slangen är kort, så att känka bensin- och dieseldunkar från affären brukar bli

båtfolkets motion vid hamnstopp på Resö.

På Resö finns en av entréerna till Kosterhavets marina nationalpark. 2023 invigdes en ny service lokal och en sevärd utställning om Kosterhavet.

Det har alltid funnits trålare på Resö.

Närmare bestämt 29 stycken när fisket var på topp. Nu är det trålarna Carona, Balder, Eros och Kragerö som för traditionen vidare och glatt samsas med båtfolket i hamnen. Färska skaldjur än de som handlas direkt från en fiskebåt går väl knappast att få.



Kanalfarare. Lars Bengtsson, Monica Persson, Mats Andersson, Helen Anderson åkte Dalslands kanal och lyfte båten från Nössemark till Strömstad. De tycker om Resö och har varit här tidigare.



Med dragspel och bandklipping invigdes 2023 en entré till Kosterhavets nationalpark på Resö. Här finns fräscha servicelokaler och en sevärd marin utställning.

**IGÄSTHAMNEN PÅ** Resö hittar vi Lars Bengtsson och Monica Persson. De semesterar i en Orrskär 1000 tillsammans med Mats och Helen Andersson i en Risör 27. De är från Alingsås men har båtplats i Lysekil. De kommer norrifrån till Resö. Lars Bengtsson förklarar varför:

- Vi har gått genom Dalslands kanal och lyfte båtarna från Nössemark till Strömstad.

- Vi har nog lyft 35 gånger till olika ställen och sett en stor del av Sveriges farvatten. Vi har varit på Bornholm och även varit inne i Idefjorden och tittat på Halden och Fredrikstens fästning. Vänern är trevligt och vi har gått Dalslands kanal flera gånger, säger Lars Bengtsson.

Från Resö drar de vidare mot Hamburgsund. Vinden har mojnat och då blir det lugnare över Tjurpannan.

Resö är vandringarnas ö. Ett nätverk av markerade promenadstigar kan länkas samman till sightseeing över hela ön. Resös 100-åriga spåntäckta kyrka brukar vara ett

givet besöksmål. Vid gästhamnen finns bad med hopptorn och en bit från affären finns något som man stolt kallar för Bohusläns längsta sandstrand. Den är närmare 800 m och räcker till för alla.

**PÅ RESÖ HÖRS** alltid Dan Lexös stämma över vattnet. Han kallar sig stjärnkock och fick samhällsföreningens uppdrag att driva restaurang i det nybyggda hamnmagasinet på bryggan. Lexö är mycket stolt över sillbrunchen med 20 olika sorters sill. Lägga in egen sill blir inte så svårt om man följer hans enkla inläggningstips:

- I lagen över dagen, sen är den klar för magen.

Det gamla klassiska Resö Pensionat, med anor och inredning från 1940-talet, höll emot Dan Lexö några säsonger, men nu är det nerlagt. I spillrorna efter Panget, som man fortfarande säger, finns ett bageri i bottenvåningen och man kan dricka kaffe i bersån.

Resölimpan, för det finns naturligtvis en

sådan, har smak av anis och fänkål.

Hamnmagasinet är öns stolthet. Det byggdes med ideella insatser från öborna och pengar från EU. Här finns gästhamnens faciliteter och ett litet vandrahem med fyra rum. Utsikten över Bissenrännan mot söder är oslagbar.

Ett kummel på ön Bissen utanför hamnen är öns kändis, då det avbildas på baksidan av våra 50-kronorseddlar.

**ROSSÖ HADE SIN** glansperiod på 1920-talet då ön låg i topp i när det gällde hummerhantering. Det strömmande vattnet i sundet gynnade sumpningen av "havets svarta guld" och i de stora sumparna fanns bortåt en halv miljon humrar.

Hamnen är öns centrum och här finns affären, sjöbodsmuseet, krabbor till salu och en pizzeria. Affären är liten men sortimentet är stort. Hembygdsföreningen har tagit fram promenadförslag i en liten broschyr som kan köpas i affären.

Två dagar i veckan kommer båten från Strömstad till Ramsö. Då väntar öborna på beställda varor från fastlandet.



Rossödagen är en höjdpunkt i juli. Då är det många aktiviteter i hamnen, krabbmetartävling och Sjöräddningen kommer på besök. Rossöloppet är en av höjdpunkterna för alla barn.

Från gästhamnen är det bara några steg till den lilla sandstranden.

**I ENTRÉ ROSSÖ** är caféet öppet alla dagar under sommaren. Är det fint väder kan det hända att det blir musik utomhus på bryggdäcket med artister som bjuder på allt från opera till visor. På övervåningen rullar en film om Kosterhavet och det finns en sevärd utställning om nationalparken med fokus på hummerfisket.

Det hör till att barnen ska springa Rossöloppet på Rossödagen, för det gjorde pappa för en massa år sedan. På den tiden fanns det två affärer, stenhuggeri och båtar som fiskade den berömda Kosterräkan. Jonassons båtvarv byggde plastbåten Kosterfjord 46 i mer än 1 000 exemplar,

Även Karl XII, eller i alla fall hans mannar, besökte Rossö. Inför belägringen av Fredrikstens fästning i Halden fraktades mängder av förnödenheter längs kusten på stora flottar. Detta nådde amiralen Tordenskjöld som lade sig i bakhåll vid Rossö för att röva till sig förråden. Utgången blev dock en annan och svenskarna lyckades till och med erövra en

båt från normännen. Det sägs, att detta var den enda lyckade svenska insatsen under detta fälttåg, som slutade med Karl XII död.

Liksom många andra orter i Bohuslän var Rossö en viktig hamn för den norska Hjemmefronten under det andra världskriget. Många Rossöbor deltog i den hemliga båttrafiken över till Skärhalden i Norge.

– Rossö är nog det trevligaste stället att bli inblåst på, sa en seglare. Och visst har han rätt. Rossö är en trevlig och vacker ö med omväxlande natur. Några kilometer från hamnen ligger naturreservatet Kockholmen med många fina bad.

**RAMSÖ, MITT UTE** i havet, lever upp under sommaren. Det är en liten pärla som inbjuder till både bad och strövtåg. Sommartid bor här ett hundratal personer men annars är det en öde ö, då den siste helårsboende gav upp och flyttade in till Strömstad 2010. På sommaren finns det båtförbindelse med Strömstad på tisdagar och fredagar. Då kommer båten med beställda matvaror, byggvirke och badsugna turister. Västtrafik vill lägga ner båtlinjen men öborna stretar emot.

Boningshusen går i arv och inget hus har varit till salu på länge.

Det är korpen, ram på bohuslänska, som kan ha bidragit till namnet Ramsö, men även ramslöken brukar finnas med som en tänkbar namnförklaring. Enligt kyrkböckerna bodde det folk här redan på 1600-talet.

Ramsö ingår inte i den marina nationalparken. Lika glada för det är väl ramsöborna,



Ramsö får besök av räkbåten som säljer färska Kosterräkor direkt över relingen. Färska skaldjur kan man väl inte få!

för de har aldrig räknat sig till Kosteröarna.

Vatten är en bristvara som bara räcker till den fasta befolkningen.

Det är hamnen som är torget på ön. Här tittar man på folk och båtar. Sjöbodarna ligger brandfarligt vägg i vägg så det är inte tillåtet att grillas. Istället finns det grillplatser på piren i hamninloppet.

– Vi har en hjärtstartare i den gamla telefonkiosken, säger en öbo.

Han berättar vidare, att det fanns en kiosk på ön för några år sedan. Den fick konkurrens av ytterligare en kiosk, vilket gjorde att båda fick lägga ner. Det fanns också ett litet café men det bar sig inte och det har aldrig funnits underlag för en affär på ön.

Det är inga långa avstånd på den här lilla ön som bara är två kilometer lång.

Små skyltar visar vägen. De flesta promenadstigarna leder ut till de fina badplatserna med både mjuk finkornig sand eller bad från släta klippor. Det kan vara så och så med skyltningen och plötsligt har man stegat in i någons trädgård. Det gillas inte och det brukar ofta högljutt påtalas.

Den längst promenadslingan går ut till dammen med röda näckrosor som lever ett hårt liv uppe på berget när vattnet sinar. Utsikten från toppen över Kosterarkipelagen är oslagbar. ☺

**"Rossö är nog det trevligaste stället att vara inblåst på."**