



Foto: Hans Fridén.

Mer om Anki och Janne

Vi är Anki Palerby Hjelmqwist (54) och Janne Hjelmqwist (59). Vi träffades 2012 och vi har båda vuxna barn.

Janne har semesterseglat hela sitt liv, men bara i Sverige. Anki hade två seglarveckor i bagaget, en hemsk och en ljuvlig.

Vi bytte till en Dufour 385, främst för att få mer stuvutrymme, men det funkar att sticka iväg med de flesta båtar som seglar bra och är väl underhållna.

Följ oss! Dagliga uppdateringar från oss finns på sociala medier under Lazyfrogsailing. På vår hemsida Lazyfrogsailing.com ser du på kartan var vi befinner oss.

Du kan även följa Anki och Janne via www.batliv.se

Anki styr Grodan mot äventyret.

Dags för det stora äventyret

Anki Palerby Hjelmqwist och hennes man, Janne Hjelmqwist, är ute på långsegling. Båtlivs läsare kommer att kunna följa dem i flera nummer av tidningen framöver. Text & foto: Anki Palerby Hjelmqwist



IBLAND VÄNDER vindarna och livet på de mest egendomliga sätt. Att jag Anki Landkrabba skulle längta ut på havet och vilja segla långt bort och länge fanns inte på min horisont för tio år sedan. Dessutom blir jag ju alltid sjösjuk.

Det räckte att träffa Janne, den forna sjöscouten och min absoluta motpol i allt och att vi började semestersegla tillsammans. Där tändes den, längtan ut och bort. Drömmen om det stora äventyret och att ständigt kunna vara i nuet och släppa tid och rum.

Tänk att få upptäcka nya platser och kulturer, få möta nya spännande människor! Det tog några år för drömmen att bli gemensam och transformeras från dröm till en verklig plan,

men nu är vi äntligen där.

När Janne och jag nappade på långseglariden hade vi nyligen bytt båt. Om vi nu i stället skulle segla långt såg behoven plötsligt annorlunda ut.

VI FÖRSTOD ATT det var dags att börja om med ett nytt båtletande. Valet föll på en Dufour 385 GL, som trots att den är lagom stor kallades för Åbåket hela första sommaren. Filippa III var inte ett optimalt båtnamn, så hon döptes om till Lazy Frog, men inregistrerades Lazy. Att båten har en stor lat groda på skrovet skapar oftast ypperlig igenkänning. Till vardags kallas hon kort och gott för Grodan.

Innan vi kastade loss för det stora äventyret utmanade vi oss

på hemmaplan genom att nattsegla och att kryssa till andra länder. När vi tog hem Grodan från Vänern avverkade vi flera öar på den danska sidan för att fortsätta varvet runt södra Sverige. På Östersjösidan gjorde vi Estland och Lettland en sommar samt Litauen, Kaliningrad och Polen en annan.

TIDEN FÖRE VÅR stora avfärd sålde vi en bil, hyrde ut huset och fick tjänstledigt i ett år. Den första juli 2021 lämnade vi hemmahamnen i Västerås med siktet inte skarpare inställt än "Söderut! Mot sol och värme!" Vi har nu tagit oss till Kanarieöarna via Madeira och tänker segla runt här i vinter. Vårt äventyret tar oss sedan återstår att se. ☺



Grodan, en Dufour 385 GL.